

Opening Rotary Festival Nederland 15 mei 2022 Toespraak burgemeester Sharon Dijksma

Beste mensen, beste Rotarians,

Welkom in DeFabrique en van harte welkom in Utrecht! En hoe fijn is het om weer in een volle zaal te staan. Toen ik de uitnodiging kreeg om het Rotary Festival te openen, werd mij gevraagd of ik iets wilde vertellen over sterke vrouwen. Dat doe ik graag, maar alleen als ik mag beginnen met twee sterke MANNEN...

Voor Utrecht is 2022 een bijzonder jaar, want over 18 dagen is het precies 900 jaar geleden dat we stadsrechten kregen. Dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren, net zoals u volgend jaar één eeuw Rotary Nederland gaat vieren. Maar voor u is 2022 ook al best bijzonder, want dit jaar is het 80 jaar geleden dat Franklin Delano Roosevelt en Winston Churchill – dié sterke mannen bedoel ik – met het idee kwamen om na de Tweede Wereldoorlog een internationale organisatie op te richten. Ze waren het ook al eens over een naam: de Verenigde Naties. Toen in 1945 het handvest geschreven moest worden voor de VN, werd ook een aantal *Rotarians* gevraagd te adviseren óver en mee te schrijven áán dit belangrijke document. Je zou dus kunnen zeggen dat Rotary mede aan de wieg stond van dé organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Het is een kant die veel mensen niet kennen van de Rotary, dus misschien goed om dát verhaal paraat te hebben, zodra iemand weer beweert dat uw vereniging alleen maar voor de bankjes in het park zorgt...

Laat ik hier nog maar eens zeggen hoe goed én belangrijk ik het vind dat we serviceclubs hebben. Mensen die al een eeuw zorgen voor positieve veranderingen, van wereldwijd tot in de wijk. Juist in deze onzekere tijden is dat belangrijk. Bijvoorbeeld door mensen uit Oekraïne te helpen en alle acties waarmee we elkaar door de coronacrisis hebben geholpen. Sinds de oprichting in 1905 is Rotary actief bij de bestrijding van armoede, honger en ziekten en het mensen toegang geven tot schoon drinkwater, goed onderwijs en gelijke kansen. Allemaal noodzakelijk acties waarmee u positieve veranderingen losmaakt. Nu begrijpt u waarom Rotarians werden gevraagd om mee te schrijven aan het charter van de Verenigde Naties.

Goed dus dat Rotary voor positieve veranderingen in de wereld zorgt, maar dat is niet alles: u zorgt ook voor verandering in uw éigen organisatie. We hoorden net Rotary World President Jennifer Jones, de allereerste vrouwelijke Rotary International President. Je kan je afvragen waarom dat zo lang moest duren, maar ik bekijk het ook van de positieve kant, want ik zie haar benoeming als een begin van iets dat niet meer te stoppen is. Net als Kamala Harris – ik ben een groot fan van haar en ze is net als u Rotarian – die twee jaar geleden de eerste vrouwelijke vicepresident werd. Na haar volgen nóg meer Kamalas, dat weet ik zeker. Hier in Utrecht hebben we ook een mooi voorbeeld. In 1636 was Anna Maria van Schurman de allereerste vrouw die aan een Nederlandse universiteit werd toegelaten.

Dat was voor die tijd ondenkbaar. Kijk hoe Utrecht er nu uitziet, met al die studerende jongens én meiden. Allemaal positieve veranderingen die klein begonnen!

Naast Jennifer en Kamala zijn er veel vrouwen die – net als hun mannelijke collega's – veel goede dingen doen voor anderen, namens Rotary. Iedere dag, ieder uur, iedere minuut die beschikbaar is, benutten om anderen te helpen. Allemaal vrijwillig, zeg ik er nog maar eens bij. En Rotary – het zit in uw naam verpakt – staat niet stil, want wat ik heel interessant vind ik de vraag hoe Rotary zich ontwikkelt in een snel veranderende wereld. Hoe u de huidige leden binnenboord houdt en nieuwe mensen warm maakt voor een serviceclub. Hoe u zorgt voor een gemixt ledenbestand, want ik geloof echt dat iedere organisatie daarvan opknapt. Maar ook of en hoe serviceclubs en overheden met elkaar kunnen samenwerken. Is zoiets mogelijk...? Charles [?] gaat mij daar zo een vraag over stellen, maar ik hoop dat u aan mijn enthousiasme al kan afleiden wat het antwoord is.

Onze allerbelangrijkste opdracht is en blijft dat we in goede én slechte tijden bereid zijn om dat voor een ander te doen. Anderen in nood te helpen. Deuren te openen voor mensen die wat minder geluk hebben in het leven. Bereid zijn om kennis en skills te delen met anderen. Iedereen heeft kwaliteiten. Je bent wetenschapper, kunstenaar, ondernemer of politieagent. Piepjong of stokoud, introvert of uitbundig en...man of vrouw. Ik praat graag over sterke vrouwen, maar als we grote problemen sámen willen oplossen hebben we gewoon iederéén nodig. Sterke vrouwen én sterke mannen en daarom praat ik liever over sterke MENSEN.

En als ik hier in de zaal kijk, zie ik allemaal verschillende mensen. En iedereen die denkt dat serviceclubs alleen maar uit grijze, cognac drinkende mannen op leeftijd bestaat, zou misschien eens een keer naar een Rotary-festival moeten komen. Of beter nog: lid worden, want vrijwilligers hebben we nooit genoeg! Ja, u bent – gelukkig – allemaal verschillend, maar u heeft één overeenkomst: u bent bereid om uw eigen belang opzij te zetten voor een ander. 'Service above self'... En dat al bijna honderd jaar lang en wat mij betreft plakken we daar nog een eeuw aan vast, want zolang organisaties als de VN hard nodig zijn, zijn serviceclubs héél hard nodig!

Ik ga afronden. Na mij volgen nog veel sprekers en een mooi programma, heeft iets moois om naar uit te kijken. Fijn dat u vandaag na twee coronajaren weer een groot feest kunnen vieren. Geniet van dit feest, want dat feest verdiént u! Dank u voor alles wat u doet om de wereld iedere dag weer een beetje beter en mooiers te maken. Ik wens u allemaal een fijne dag en alvast veel voorpret voor het eeuwfeest. En mocht u nog met ons 900 jaar stadsrechten willen vieren...u bent van harte welkom in Utrecht!